

Mit år på Nordfyns Efterskole – mere end bare undervisning

Nordfyns Efterskole blev mit endelige valg efter folkeskolens afgangseksamen – en afgangseksamen, som rent resultatmæssigt var en katastrofe.

Nordfyns Efterskole var dermed mit sidste kort på hånden i forsøget på at komme i gymnasiet – som alle mine andre kammerater fra folkeskolen og fodbold m.v.

Mine forventninger var derfor alene baseret på det undervisningsmæssige; forventninger om et godt undervisningsmiljø, hvor afstanden mellem lærer og elev var ikke-eksisterende i den forstand, at man til hver en tid skulle kunne tage fat i en lærer uden for undervisningen og få uddybet dagens guldkorn osv.

Forventninger om venskaber for livet og et unikt sammenhold var derfor mere, end jeg kunne turde drømme om – men det blev hurtigt mere virkeligt i takt med, at man begyndte at nyde hver eneste morgensang, som var det den sidste.

Mit sidste kort på hånden – Nordfyns Efterskole viste sig at være særdeles udbytterigt, da mine faglige- såvel som sociale kompetencer tog et kvantespring i den rigtige retning; eksempelvis blev et 00 i folkeskolens afgangseksamen i dansk til et 12-tal på efterskolen, og det kan alene tilskrives de fantastiske rammer, som efterskolen gav mig for at maksimere mit potentiale.

I dag står jeg med et afgangsbrev fra Tietgen Handelsgymnasium med 25 12-taller og en stilling som revisortrainee hos et af verdens førende revisionselskaber – og i skrivende stund er en bytur med en af mine venner for livet, en fra efterskolen, blevet placeret i min kalender.

Tak for et uforglemmeligt år, som har givet mig mere end bare undervisning.

